

Trolljäsentans Kennel. Svart schnauzer under 30 år

På uppdrag av vår ordförande Bo Skalin, förmedlat av Maria Landergård.

Några rader om min bakgrund!

Jag växte upp i ett arbetarhem på Södermalm i Stockholm på 40-50 talet hos min farmor och farfar. Aldrig tal om att jag skulle kunna få en hund. Ärvde en kanariefågel då jag var 6 år och därmed startade jag min uppfödargärning, problemet var att jag aldrig kunde sälja någon av de skönsjungande vackra fåglarna. Tonåren kom och fåglarna hamnade så småningom i kanariehimlen.

Längst ner på Katarina Bangata ligger Stora Bläcktornsparken, där rastades det hundar flera gånger om dagen och där stiftade jag bekantskap med en kuperad p/s hanne som jag aldrig glömt. Tanten var lika grå som hunden men jag tyckte hunden var fantastisk, ett ovanligt val av ras av en liten tjej kan man tycka. 1970 kom den dagen då jag själv kunde bestämma, mina äldsta flickor var då 4 och 5 år och vi införskaffade vår första hund, en liten svart dvärgschnauzertik av Engla Sundvall i Huddinge. Nästa var också en svart dvärgtik från Margareta Hellman, året var 1975.

Vi bodde på Utö i Stockholm skärgård och där föddes så småningom tanken på att skaffa en mellanschnauzer. Jag kunde ingenting om schnauzer men försökte läsa på lite och SSPK skulle ha en utställning 1986 på Djurgården. Om jag inte missminner mig, vid eller nära Vasamuseet. Jag hade pratat med Jeanette Almén, Majbackens kennel och jag var helt såld på rasen. MEN jag föll för kennel Svartskäggs, Margaretha Ljunggren numera Skogsbergs, lite mer eleganta hundar. Vi åkte redan samma kväll till Sandviken för att träffa hennes hundar, Zenit vom Napoleonstock satt i kökssoffan bredvid mig och jag kände mig verkligen iakttagen och godkänd. Jag kom hem med en liten hane? Jag skulle ju ha en tik, ha ha. Han visade sig tyvärr ha ett litet bettfel och Margaretha hjälpte mig att omplacera honom.

Många känner till Helene Björkman och av henne köpte jag min första schnauzertik Barecho Baby Youre Dynamite 1988 och samtidigt Jachtorps Janet av Sven Leijen i Kumla. Båda tikarna ställdes sparsamt, jag kunde absolut ingenting om utställning. På en inofficiell valputställning i Sollentuna träffade jag för första gången Susanne Almén som var där med sin valp Argentas Griffit som blev mycket framgångsrik. Jag kämpade på men ingen av tikarna visade någon större entusiasm för utställning, de fick bra kritik men ingen lyckades bli champion. Efter 14 år på Utö hade vi återvänt till fastlandet och bodde i Vendelsö, vilket naturligtvis underlättade för de aktiviteter jag hade valt.

I min första kull med Janet som helt igenom hade Borgtunablod, (en av de stora uppfödarna på den tiden Hagar Söderholm) fick vi två stora pojkar på över 400 gr de fick hjälpas fram med tång på Bagarmossens djursjukhus, en av dem hade rygggläge och med rumpen först, den andra föddes normalt. När det var "Dainas" tur blev det återigen en tur till Bagarmossen, hon behövde hjälp med värkarbetet. En av

valparna föddes med navelbråck . Vet. sydde ett stygn men väl hemma hade tiken förstås slickat bort alltihop och valpen fick somna in. De andra 5 mådde utmärkt!

SKK:s Hunduppfödaren, utgåva 1990 blev min hemmabibel. Lusläst från pärm till pärm, numera håller den knappt ihop. SKK:s hunduppfödarutbildningar gick jag lite senare då vi flyttat till Strängnäs och jag engagerade mig lite i Strängnäs lokala kennelklubb. Kurserna hölls i Malmköping.

Två kullar dvärgschnauzer s/s har fått se dagens ljus hos oss. Jag kom i kontakt med Sune Hällblad och Lennart Bergqvist, Back-Streets kennel och fick äran att bli fodervärd till SUCH Back-Streets Light Melody. Sune skötte trimning på henne förstås, jag satt bredvid och försökte lära mig. Gunilla Garpås hjälpte mig med mina två andra tikar. Jag var naturligtvis tvungen att lära mig trimma och vem kunde vara bättre lärare än Mona Uddenholm. Tillsammans med Eva Helmer hade de trimkurs någonstans i de södra förorterna, jag anmälde mig och som ni alla vet, alla barn i början. Som tur är så växer ju päls och skägg ut igen. Träning ger färdighet.

I C-Kullen som var efter SUCH FINUCH INTUCH Zenit Vom Napoleonstock som för övrigt blev hans sista kull. Margareta samögde honom med Elisabeth Olsson, Travartorps kennel. Mamma var Jashtorps Janet och hon födde 6 st valpar. En avled i sviterna efter parvo vid 7 veckors ålder. Livrädd att de andra skulle insjukna, men de klarade sig.

En av tikarna i den kullen var Trolljántans Cizzmet Kaisersdotter. Som blev mycket framgångsrik i utställningsringarna, 13 utställningar 11 Cert och SUCH. Jag fick stor hjälp av kennel Argenta och Susanne Almén med att visa henne och när jag började bli kritisk var det dags att ta över snöret själv. Cizzmet blev min första SUCH NUCH & INTUCH. Hon blev Årets Tik, svart mellanschnauzer 1992. Mina främsta konkurrenter var Majbacken och Torpnorets, Barbro Torsager. Jag hade så mycket roligt tillsammans med den tiken. Hon lärde mig väldigt mycket. Mitt mål med utställning har inte varit att tävla om BIR, BIG och BIS, men jag har velat meritera mina avelshundar och göra dem till champion.

I F-kullen, en insemineringskull med Luxembuch DKUCH KBHV-92 Swarzkopf BarZakan föddes Trolljántans SUCH Fantomen, 1993 en riktigt härlig schnauzerhanne med en kropp som en p/s. Den kullen var Barecho Baby Youre Dynamite mamma till.

Cizzmet och Fantomen byggde jag sedan vidare min uppfödning på. Och det har jag aldrig ångrat. Jag ska inte trötta ut er med så mycket mer detaljer men vill lite senare ändå framhålla några viktiga hundar i uppfödningen. Cizzmet fick två fantastiska kullar men båda med kejsarsnitt och då var det mycket nära att jag gav upp mina tankar på detta med uppfödning och avel. Återigen påhejad av kennel Argenta så blev det en fortsättning. Tack Birgitta, Boel och Gunilla!

I J-kullen som var mellan Fantomen och Cizzmet föddes bla en hane Trolljäntans SUCH Jigger My Best Friend och en tik Trolljäntans SUCH Jonna Just For Me. Båda blev kvar i kenneln.

Under mitten av 90-talet satt jag med i SSPK:s styrelse ett par mandatperioder. Nina Karlsdotter var då ordförande och under den perioden röstades de olika rasklubbarna igenom, vilket jag aldrig var särskilt förtjust i. Med tanke på att alla våra små rasklubbar har stora problem med att hitta folk till alla platser i alla styrelser så tycker jag fortfarande att det behöver ses över för en mer sammanhållen klubb. Jag misstänker att systemet med delegater som blir inbjudna till Årsmöte och är de enda som får rösta i olika frågor, också utarmar intresset för klubbens övriga medlemmar. (Ibland kan jag tänka "att det är ju jävligt konstigt att vi inte har en klubb för varje färg också") Jag satt med i styrelsen för Schnauzerringen och var under 1 år ordförande. Under det året slopade vi "mellan" för våra schnauzer med motivering att de är ju faktiskt originalet och i övriga Europa och även USA är de Standardschnauzer. Jag vet att det i dag ställer till det för vissa, men jag tycker fortfarande att det var rätt. Pinscher följde också efter. Boel Nicklasson tog över ordförandeklubban efter mig.

Min absolut bästa importtik som har betytt mycket för mig är SUCH Jaimie Joyce De Preaar från Frankrike. Uppfödare var Dominique Schall-Marx. Boel Nicklasson förmedlade den kontakten. Mamma till Jaimie var dåtidens absolut mest framgångsrika tik i Europa, Benelux CH DECH ESCH FinskuCH FRCH INTUCH Hweeko Rivale Tiffany. Jaimie föddes i juli 94 och på våren 95 kom Dominique till Malmö. Jaimie blev fort en favorit i ringen och hon blev mamma till 5 kullar. Varken före eller efter har jag utnyttjat en tik så mycket, jag har heller aldrig haft en tik som så obesvärat valpat och tagit så väl hand om både sina egna och de andra tikarnas avkomma. Då valparna var 8 veckor kunde man absolut inte se att hon just nu hade en kull fina välutvecklade valpar. Jaimie var vacker, tillgiven och med en stor portion integritet. En pärla som jag är evigt tacksam för att fått använda i min verksamhet.. Tillsammans med SUCH Trolljäntans Jigger My Best Friend blev de föräldrar till min dittills mest framgångsrika tik SUCH FIUCH NOUCH SE-V 99 SE-V 02 NORD-V 03 Trolljäntans Leading Lady. Jag samögde henne med Monica Håkansson som startade upp sin verksamhet, kennel Schnaublacks med Lady. Tack Monica för allt, vi har verkligen haft jätteroligt tillsammans. I samma kull föddes SUCH Trolljäntans Lucky Sixten, tillsammans med Lady vann de SSPK:s bästa parklass två år i rad.

1999 hade alla mina fyra ungar flyttat hemifrån, ingen särskilt intresserad av uppfödning, nej det fick mamma hålla på med. Vi stod i valet och kvalet, stan eller landet? Kulturliv eller hundar? HUNDAR förstås och flytten gick till vårt paradis på Fogdö i Strängnäs, vid millennieskiftet 2000. Nya marker nya utmaningar.

Veronica Lange och Maria Borg fick ta med sig SUCH LUCH WW-01 Stahlkriegers Johnny Cash hem till Sverige efter Euro Dog Show i Paris 2002. Vi var några uppfödare som hade förmånen att få använda honom. Jag parade min SUCH NUCH Trolljäntans Pricilla med honom och där föddes bla syskonen FIUCH SEUCH C.I.B.

Trolljäsentans Tumme-Lisa och SEUCH SE V-04 Trolljäsentans Tolkien. Även Thea föddes i den kullen och köptes av Helene Göransson, (tyvärr har jag glömt vad hennes kennel hette) . Vid 3 års ålder upptäcktes att Thea hade katarakt på höger öga. Bedömdes som EJ ärftlig. Ulla Chowdhury hade ett par år tidigare köpt en hane från mig och nu blev Ulla och Sudir fodervärddar till Tumme-Lisa. De startade då upp Vidjas kennel med mina hundar. Pappa till Pricilla var SUCH NUCH NV-97 Scandal Beauty´s Back To Majbacken

År 2002 tilldelades jag Uppfödarmedalj vilken jag mottog med stor tacksamhet.

En annan tik som inte är egenuppfödd är SEUCH Dark Vann-Ja Av Serjas som var en parningsvalp efter SEUCH SE V-05 SE V-08 Stahlkriegers Nordic Lord som jag 2004 var och hämtade i USA från Cheryl Crompton. Han blev också Årets Utställningshund sv. Schnauzer 2006. Samtidigt importerade jag även Stahlkriegers Nordic Star som tyvärr visade sig ha HD-D. Veronica hjälpte mig med den kontakten. Eftersom min engelska är skitdålig så är jag väldigt glad för all den hjälp jag fått med utländska kontakter, det har verkligen varit ett dilemma för mig att inte kunna uttrycka mig på ett vettigt sätt. I dag går det bättre, men det är så dags. Vann-Jaas mamma var. Debby-Debb Bohemia Cardinal ägd av Serjas kennel, Erik och Ranveig Vestnes. Återigen hade jag helt nytt material att jobba med. Nordic Lord har förstås betytt väldigt mycket för min uppfödning och han lånades också ut till flera av våra fina uppfödare. Självkritik, JA, han har fått för många barnbarn. Ett av dem kommer jag nästa år att visa i veteranklass, min älskade SEUCH Vidjas Black Bonnie som helt och hållet är en Trolljäntaprodukt.

Sussi Rendlert kom in i mitt liv då hon köpte en tik av mig som blev min mest framgångsrika avkomma, SEUCH DKUCH FIUCH NOUCH SE-V 05 och NNORD VV-11. Tack Sussi för det och tack för att du fortsatte med henne i avel i din kennel Alliwants. I en kombination med CACH NORD V-07 SEUCH USCH WW-08 Bardwoods Black Jack föddes SEUCH Alliwants Cute Rut som jag fick låna för en kull där Trolljäsentans Excelent Estelle så småningom fick bli mamma.

Vissa kullar minns man mer än andra, jag måste bara nämna Y-kullen som är e.DKUCH SUCH TYSKCH Velvet Black Grand Calvera u. SUCH Trolljäsentans Sweet Sally. Tre hannar såg dagens ljus i slutet av november 2004. Yatzy, Yazz och Yo-Yo Av Black V. NORDUCH SE V-07 SEVCH Trolljäsentans Yazz AV Black V flyttade till Gävle och husse förstod snart att han tagit fan i båten så får man ro han i land. En vildhjärna som testade tålamodet. Husse fick rådet på brukshundklubben "låt hunden ta körkort så behöver du inte vara med". Där var han nämligen hur duktig som helst. Superintelligent och duktig hund. Brodern Yo-Yo har gett sin matte en del gråa hår, de har varit på otal Lydnadstävlingar och Bruksprov, han är Mentalbeskriven och har testat en del Rallylydnad. En eloge till Birgitta Larsson som jag av en ren tillfällighet träffade tillsammans med Yo-Yo nu i somras på en parkering någonstans i Sverige, en gentleman som i höst blir 14 år. Birgitta är väldigt

bestämd och kommer att skaffa ytterligare en schnauzer. Fantastiskt säger jag. Jag kan nämna att Sally fick bara en kull, (som tur var)

Ytterligare några kennlar som börjat sin gärning med mina hundar är: Rockapajore Ronny Gustavsson, Gotland (ej aktiv.) Extracts, Elisabeth Nilsson Sundsvall. Pinnsveins Maria Ringbom, Gotland. Tack för ert stora förtroende.

Jag har haft äran att få samarbeta med i stort sett de flesta av våra framstående uppfödare på svart schnauzer under mina 30 år. Även Lejacks kennel, Lena Espenkrona har Trolljäntor i sina gamla stamtavlor. Utöver uppfödare jag redan nämnt så har jag haft samarbete med Majbackens Jeanette Almen. Barrals Barbro Svensson. Anjins Ing-Britt Gunnarsson. Raggens Reneé Pierrou. Mario Gil de Biedma Kennel Manso Pelegri, Spanien (Monica Håkansson och jag importerade Marios sista uppfödda schnauzer Alone Again de Manso Pelegri. Så... himla fin, men med HD-D)

Jag har fått 36 kullar, svart schnauzer, ungefär 1,5 kull per år. Använt 19 tikar, 14 egenuppfödda, två av dem blev aldrig SEUCH. Jag har använt 24 st hannar i avel varav 5 st egenuppfödda. Alla hannar har varit minst Svensk Utställningschampion.

I en av mina fyra sista kullar hade jag förmånen att få använda C.I.B. DK&NOUCH NO V-10 NORD V-11 SEUCH SE V-14 Scandal Beauty's Otard ägd av Berit Jansson och Mona Uddenholm. på min fina SEUCH Vidjas Black Bonnie. I den kullen föddes SUCH Trolljäntans Greta Garbo som ägs av Monica Håkansson och hon arbetar nu vidare med deras avkomma.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att den dagen ska komma då vi åter får ett bredare samarbete angående våra schnauzer än vad jag tycker att vi har i dag. Ensam är inte stark, vi behöver varandra mer än någonsin.

Jag är bekymrad över tonlägen i olika sammanhang och jag hoppas verkligen att vi kommer tillrätta med HD-resultaten antingen det beror på sederingsmetod muskelavslappande, morfin, avläsningsmetoder eller något annat. Men att avla fritt och godtyckligt på C-höfter tror jag inte på.

Under en tid med diskussioner då vi med alla medel försökte komma till rätta med T4/TgAA problematiken, även på p/s och efter några tuffa år med provtagningar så kunde vi återigen använda vårt sunda förnuft. Att naturligtvis inte använda sjuka hundar, ej heller deras avkomma (för vi vet ju att dräktighet och valpning i sig kan trigga igång hela proceduren). Även om provsvaret innan parning är negativt. Självt hade jag två tikar som fick T.4 efter valpning.

Jag lät ögonlysa mina egna föräldradjur, eftersom det var det man gjorde, men upphörde med det de senaste åren, eftersom vi sett att just det bekymret har vi inte på vår ras och jag hoppas verkligen att det får vara så även i fortsättningen. Men vi har sett att ett fåtal importhundar haft problem med ögonen, så det är nog läge att

återinföra det som rutin igen. Vi har en mycket frisk ras som lever ett långt hundliv, mellan 13-14 år är numera inte ovanligt. Bra så, men håll i det!

Jag har inte utfört några stordåd, men jag är stolt över att jag fått vara delaktig i att utveckla den svarta schnauzern under de senaste 30 åren. En uppmaning vill jag kosta på mig. Var rädd om rasen!

Till sist måste jag väl ändå nämna att två små "apor" numera förgyller min tillvaro sen 5 år tillbaka. Inga valpar tänkte jag, bara sällskap. Men efter en lyckad utställning på Öland förra sommaren med Cert och BIR, kunde jag ändå inte låta bli att para min alldeles underbara Spunky Monkey Miss Orange. Tyvärr bara en valp. Jag slutar där jag började, tyvärr med snitt. MEN vilken underbar liten kille det blev. Trolljäntans Jolly Joker efter SEUCH Shecharza Argument "Igor" Ägare Susanne Lundberg & fodervärd Elisabeth Alexanderson.

För tredje året i rad får jag med glädje öppna grindarna för Affenpinscherklubbens Affenträff här på Fogdö. Vi har haft lite olika teman och jag hoppas att årets inslag skall falla väl ut. Jag är så glad att jag fått lära känna Yvonne Larsdotter, denna fantastiska kvinna som osjälviskt jobbar på med klubbens aktiviteter.

När jag förra året blev invald i denna skara av legendariska uppfödare, "**Hedersuppfödare Seniorer**" och fick mottaga den vackra nålen på klubbens middag i Eskilstuna, då SSPK firade 70 år, så kändes väldigt fint. Tack för det!

Ett stort tack till alla fina valpköpare och kollegor utan er vore en Trolljanta ingenting. 2016 föddes min sista kull schnauzer och det kommer inte bli några fler Trolljäntor eller Trollpojkar heller för den delen. Jag finns naturligtvis tillgänglig för att peppa och hjälpa om jag kan och om ni vill.

Varma hälsningar

Inger Ny-Nilsson

Kennel Trolljäntan